

Vraag het aan Morya



Probeer de moeilijkheden te ontwijken

“Heel veel moeilijkheden komen op de mens af omdat hij niet ziet waar ze vandaan komen. Als je zou zien waar de moeilijkheden vandaan komen, zou je ze dikwijls kunnen ontwijken, en zou je kunnen zeggen: “Ja maar, daar wil ik niet mee leven of dit wil ik niet in mijn leven opnemen. Die moeilijkheden zijn bij de ander en ik hoef ze niet op mij te nemen.”

Als je dit kan, sta je lossers van de ander, dan sta je lossers van de moeilijkheden en kom je meer in jezelf.

Je kan heel veel dingen kiezen en vaak is de mens zich daar niet van bewust. Hij leeft vaak in een soort verstrooidheid en aanvaardt zomaar alles wat op zijn weg komt en achteraf stelt hij vast: ‘hé, daar kan ik eigenlijk niets mee doen en waarom heb ik dat aanvaard en waarom ben ik daaraan gaan deelnemen?’”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 5: ‘De mens is groter dan welke tegenstelling ook’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 418

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


